

Till alla Spårare, Upptäckare och Äventyrare i GVB och deras föräldrar - Konfirmationsläger på Vässarö

Ett konfirmationsläger omfattar i det närmaste fyra veckor. Varje sommar arrangeras två läger, vardera med 48 deltagare. Alla konfirmanderna är scouter och kommer från olika delar av landet. Under våren inbjuds de och deras föräldrar till en träff då de får möta prästen och några av scoutledarna som ansvarar för lägret. Vässarö ligger i Ålands hav utanför Öregrund. Man kommer dit med båt från Ellan på norra Singö, c:a 14 mil från Stockholm. Ön ägs av Stockholms Scoutdistrikt av SSF och bebos permanent endast av vår tillsynsfamilj. Sommartid kan det bo tusentals scouter på Vässarös ängar. Vi var på läger på Vässarö 2015.

Vecka ett tillbringas i tält och maten lagas över öppen eld. Att leva friluftsliv första tiden gör att gruppen kommer ihop sig och lär känna varandra snabbt. Första dagarna på lägret är kanske de mest spännande. Massor av nya ansikten, en del kanske man har sett förut men de flesta är helt okända. Hur ska jag kunna lära mig alla namn? Och vilka är det här jag ska dela tält med första veckan? Men efter ett par dagar in på lägret så börjar främlingarna bli ens vänner och det känns som om man vet allt om varandra. Mellan måltiderna är det pass, det kan innebära allt från att diskutera med prästen om Gud, Jesus och livet, till segling, bad eller lägerbygge.

Efter en vecka flyttar konfirmanderna in i stugor och får äta i matsalen. Efter en intensiv första tid finns det nu lite mer tid för fritid. Men det betyder inte att det blir lugnare. Under lägret är det centrala förstås läsningen, den sker i mindre grupper och här pratas det om allt från Bibeln till relationer och tankar om livet. Eftersom prästen och ledarna alltid finns till hands ges många tillfällen till samtal och diskussioner utanför lektionernas ramar. Men att åka på konfläger på Vässarö är så mycket mer.

Segling ligger inlagt på programpassen och varje patrull kan efter lägret hantera varsin båt själva utan instruktör. Vad kan vara bättre än att segla med sina vänner i den underbara skärgården?

Kapellet - både för gudstjänst och disco. Varje söndag firas det gudstjänst i kapellet. Men kapellet används också till andra ändamål som t.ex. disco. Alla som varit ute på Vässarö över Midsommar kan berätta om hur kul det är - när byggnaden är fylld till brädden med glada scouter.

Mysiga stunder med bastu, sånger och glass. Det blir också många mysstunder, tillfällen att sjunga, sola, äta glass, bada och basta i solnedgången.

Konfirmationsdagen och avslut. Också den mest fantastiska fyraveckors-period har emellertid ett slut. Med massor av nya erfarenheter, skratt och delad gråt närmar sig sig

Är Du intresserad bör Du anmäla Dig omgående, det är många som anmäler sig och uttagningen sker efter anmälningsdag. **Eftersom kåren oftast har sina läger i slutet av sommaren bör du anmäla dig till läger ett**, då får du också uppleva midsommar på ön. Jag har jobbat många år på ön och del av kårens utmanare och ledare är konfirmerade där och vi kan verkligen rekommendera detta. Anmälan till Stockholms Scoutdistrikt 652 05 10 (lunch 12.00-13.00). Vill du veta mer och anmäla dig på nätet:

<http://vassaro.scout.se/lager/konfirmationslager/>. Bilder konf-läger 1 2016:
<http://old.scoutkansliet.se/bilder/2016ettan/>.

Pliiiggis

Hedersordförande i GVB

